

Midvintertur i Jämtland 2-4/2 2018

Var: Turen startar och slutar vid hotell Köjagården i Edsåsdalen.

När: Turen startar 3/2 kl 10. Avslutas 5/2 runt kl 14.

Pris: 2400kr/person.

Ingår i turen:

- Boende i timmerstuga i Lyckans läger med tillgång till vedeldad bastu
- Frukost (2st) och middag (2st) i Lyckans läger
- Gemensam säkerhetsutrustning för vinterfjäll
- Guidning av certifierad Fjälledare

Fixar du själv:

- Resan till och från Edsåsdalen
- Lunch
- Godis och snacks
- Eventuellt boende på vandrarhemmet i Edsåsdalen natten till fredag (300kr)
- Eventuell hyra av skidutrustning

Info om turen:

- Du bär din personliga utrustning i egen ryggsäck (utrustningslista kommer).
- Gemensam utrustning (säkerhetsutrustning och mat) tar vi i en fjällpulka.
- Dagsetapper mellan 7-12 km per dag. Turen kommer gå i ett lugnt tempo där fokus är på fjällupplevelsen, inte distansen. Fika och lunch är viktiga inslag. ☺
- Första dagen innehåller en del uppförsbackar. Sista dagen några nedförsbackar.
- Turen går både i spårad och ospårad terräng. Turen kan genomföras med vanliga längdåkningskidor men lite bredare turskidor/pjäxor kan vara bekvämare.
- Mobiltäckning (Telia) finns i området där vi rör oss.
- Ibörjan av februari är dagarna fortfarande ganska korta och det kan vara kallt (*förra året var det dock aldrig kallare än -2 grader..* ☺). Turen anpassas efter det. Vi kommer ha med förstärkningsplagg att använda under rasterna samt självklart massor av kaffe och varm choklad.
- Vägvalet är i grova drag planerat men kommer att anpassas efter gruppen och vädret.

Boende och mat:

Lyckans läger är två små (ett rum i varje stuga) enkla men supermysiga timmerstugor vackert belägna i en liten backe med gles fjällbjörk vid Lill-Offsjön. Stugorna är utrustade med sängar (fyra i varje stuga), kuddar, filter, gasolkök, köksgeråd. El saknas. Värme får vi från kaminen och ljus från stearinljus. Vi har också tillgång till en vedeldad bastu. Utedass finns runt knuten. Vatten tar vi ur sjön eller smälter fram från snön.

Frukost (havregrynsgröt + bröd/pålägg + kaffe/te) samt middag (huvudrätt + efterrätt) ingår. Maten lagar vi tillsammans (stugorna ansvarar varsin dag).

Resa:

Till Edsådalen tar man sig enklast med tåg till Undersåker och sedan taxi sista biten. Antingen åker man eftermiddagståget som kommer upp torsdag kväll kl 21 alternativt nattåget som kommer upp fredag morgon kl 8. Resan samordnar vi så att vi sitter tillsammans!

Betalning och allmänna villkor

- Anmälningavgift 500kr/pers. Betalas senast 25/11 till kontonummer (SEB) **5694 06 541 00**. Märk betalningen med namn. Därefter är anmälan bindande. Slutbetalning (1900 kr/pers) senast 14 dagar före avresa.
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan, skall deltagaren erlægga 50 % av resans pris.
Vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan kan tyvärr ingen återbetalning ske. Se över egna försäkringar som täcker om du blir sjuk (ofta inkluderat om resan betalas via bank/Visa/MasterCard).
- OM resan måste ställas in på grund av oförutsedda omständigheter (tex guiden skadad/sjuk) återbetalas alla pengar som deltagaren har betalt till Peps Adventures. Dock ersätts ej andra kostnader (tex tåg, boka därför "återbetalningsbar" om ni vill vara helt säkra).
- Se till att se över egna olycksfallsförsäkringar. Peps Adventures har ansvarsförsäkring men denna täcker ej olycksfall.
- Turen anpassas efter rådande väderförhållanden.



Turöversikt:

- 2/2** Turen startar vid Köjagården i Edsåsdalen klockan 10. Vi skidar upp genom skogslandet och följer leden mot Offsjöarna. Efter hand ändrar landskapet karaktär, blir mer öppet och barrskogen ersätts av fjällbjörk. Är vädret fint tar vi vägen över Lillvalen och får en fantastisk utsikt över Edsåsdalen. Längs vår väg stannar vi självklart till och både fikar och äter lunch. Framåt tidig eftermiddag börjar vi se stugorna i Lyckans läger som vi kommer ha som bas. Vi installerar oss i de två små timmerstugorna, tänder i kaminerna och tar en välförtjänt afterski. Innan det är dags för middag blir det bastu för de som vill i den vedeldade bastun som ligger vackert nere vid Lill-Offsjön. Det är en magisk känsla att stå på bryggan och hålla varmt vatten över sig under en stjärnklar himmel mitt i den jämtländska vintern!
Vi lagar mat tillsammans och äter sedan en lång middag i den sköna stugvärmen.
- 3/2** En dag som är vigd för en dagstur i området. Vi äter en stadig frukost, dricker en god kopp kaffe, packar våra säckar och låter vädret styra vart vi beger oss. Kanske blir den en tur upp mot Gräpplingsvalen och Helenakåtan, en mycket vackert belägen gammal träkåta. Eller en toptur upp på Grofjället. Eller kanske vi skidar bort mot den gamla fäboden Dals-Nyvallen och tar turen över Hållfjället. Fika och lunch äter vi ute. Under turen lägger vi också lite tid på att lära oss lite av grunderna i fjällsäkerhet. Vi tittar på hur vindsäcken fungerar och hur man snabbt kan gräva en nödbivack.
När vi kommer tillbaka till Lyckans läger kommer det kännas som att komma hem. Afterski och bastu väntar.. På kvällen äter vi en god middag som vi lagar tillsammans. Efter middagen hoppas vi på norrsken!
- 4/2** Vi stiger upp, kanske tar en kopp morgonte på farstubron och ser solen gå upp och äter sen stadig frukost. Ryggsäckarna packas och stugorna städas ur. Vi låter återigen vädret styra vilken väg vi väljer tillbaka ner till Edsåsdalen. Men sannolikt är att vi skidar via Grofjällsstugan och får uppleva den häftiga bäckravinen med den magiskt vackra björkskogen innan vi kommer ner i dalen. Lunch och fika längs vägen.
Turen avslutas under eftermiddagen vid Köjagården i Edsåsdalen. Där finns möjlighet att duscha och eventuellt äta för den som vill innan det är dags att ta tåget hem.

